

Richard Ludwig

*25/12/1942 †15/11/2018

Papa is niet meer....

3 Weken terug is papa na een lang verblijf in PC Bethanië in Zoersel, verhuisd naar het woonzorgcentrum Beukenhof in Heide.

Wij hadden het hem zo gegund om daar nog een mooie tijd te hebben maar het heeft niet mogen zijn.

Een hersenbloeding vorige week is hem fataal geworden.

Woensdagavond wisten wij hoe de kaarten lagen en hebben wij met ons gezin de laatste uren samen met Papa, Opa, heel intens beleefd.

Wij hebben wat we nog wilden zeggen kunnen delen en vooral de pure liefde mogen voelen.

Donderdagavond is Papa vertrokken naar de andere kant.

Intens dankbaar dat wij erbij mochten zijn, het heeft ons als gezin kracht gegeven om dit afscheid te dragen.

Vrijdagavond komen we een laatste keer samen in de Dennenlaan rond Papa zijn urne.

Het zal een afscheid zijn, passend bij Papa. Samen herinneringen ophalen en het glas heffen op hem en op elkaar, samen het leven vieren.

Het is ook een afscheid van mijn thuis, we willen dat moment samen met jullie delen.

Breng daarom jullie mooiste herinneringen mee, ze zullen ons hart voor altijd verwarmen.

We verwachten jullie om 19:30 - Dennenlaan 35 - Kapellen

Laten even weten of je komt op karinludwig@me.com

lieve groet,

Karin en Marc

Marie en Maud