



# Frans De Boeck

Geboren op 19 september 1937  
in Sint-Gillis-bij-Dendermonde

Thuis overleden te Schilde op 29 mei 2020,  
omringd door zijn familie

'n Beetje

Sterven doe je niet ineens,  
maar af en toe een beetje  
en alle beetjes die je stierf,  
't is vreemd, maar die vergeet je,

het is je dikwijls zelfs ontgaan,  
je zegt ik ben wat moe,  
maar op een keer dan ben je aan  
je laatste beetje toe.

*Toon Hermans*