

Binnenvuren

Dit is het wat de schemering mij bracht
verbijstering om de dag, haar korte duren
het willen overdoen van verloren uren
het willen tegenhouden van de nacht
een laatste vogel zingt, en in zijn droeve toon
hoor ik de weemoed van mijn eigen klacht:
'k heb niet geheeld wat ik te helen dacht
ik was niet schitterend maar doodgewoon
op wijsheid in mijn hart heb ik vergeefs gewacht
nu hef ik dus mijn handen niet om loon
maar leg mijn oogst neer, simpel en gering
en buig het hoofd, en vind mijn eerste rust
in overgave aan de schemering
waarin het dovend licht de diepe schaduw kust
- en word mij bij het duisteren bewust
van mijn nog niet gedoofde binnenvuren.

*Catharina Visser
'Door schemering en dageraad', 1997.*



Sub finem

En nu nog maar alleen
het lichaam los te laten
de liefste en de kinderen te laten gaan
alleen nog maar het sterke licht
het rode, zuivere van de late zon te zien,
te volgen -- en de eigen weg te gaan.
Het werd, het was, het is gedaan.

M. Vasalis

Jenny Brysse

Roeselare, 30 juni 1938
Kalmthout, 23 november 2022

Het afscheid vindt plaats in intieme familiekring

Echtgenote van
Arnout Kuijken

Moeke van
Koen, Geert, Ilse, Dirk

Schoonmoeder van
Ana

Oma van
Louise, Raphaël, Tom,
Marta, Senne, Teresa, Dries

Zus van
Maria, Walter

Met bijzondere dank aan Dr. Meers, Dr. Gohr, Dr. Buytaert,
Thuisverpleging Pauwels Dirk, Coda Thuiszorg,
Martin van Wijk